



# PASTORAAT BINNENVAART

## NIEUWSBRIEF Kerst 2017

### Binnenvaartpastoraat

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Een jaar waarin weer veel gebeurd is. Een jaar waarin er ook een cruciaal besluit genomen is door de synode. Namelijk dat het pastoraat over enkele jaren niet meer onder de noemer 'categoriaal pastoraat' binnen de PKN zal vallen. Maar een zelfstandige gemeente van bijzondere aard kan worden. Dat heeft nogal wat consequenties. Organisatorisch en financieel. In de toekomst zullen we u nauw op de hoogte houden. We zijn dankbaar voor alle activiteiten die we mochten organiseren. Voor de samenwerking met vrijwilligers en CBOB. Voor de vele boordbezoeken en de gesprekken die we mochten voeren. Voor de diensten in Mannheim, Duisburg en Rotterdam. Allemaal met als doel om onze God te dienen. Om Hem te eren. Om Jezus Christus beter te leren kennen en te volgen. Om samen de boodschap van Gods liefde uit te dragen en te verkondigen. Het is Zijn kerk. Het is Zijn gemeente.



### Uit de Ruhr

Zondag 29 november was het eeuwigheidszondag. Zowel in de Ruhr als in Mannheim noemden we op die dag de namen van degenen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. 5 namen werden genoemd van hen die korter of langer geleden sterke banden hadden met de Ruhr. Jarenlang gevaren hebbend over rivieren en kanalen en dit jaar hun laatste reis hebben afgelegd.

Zo worden we allemaal weer bepaald bij het feit onderweg te zijn. Op reis te zijn door dit leven. Waarheen zijn we op weg? Wat is ons reisdoel? Welke haven hebben we voor ogen? En dan komen ineens weer flarden van dat oude Johannes de Heer lied in mij naar boven: 'Wij hebben Vaders Zoon aan boord, en veilig strand voor 't oog.' Als Hij maar aan boord is, dan is het goed.

### Kerst in de Ruhr: De schoonheid van Gods schepping

Het belooft een gezellige drukte te worden in de Ruhr. Heel wat schepen hebben zich al aangemeld. De eerste Kerstdag valt dit jaar op maandag. Dat betekent dat we heel wat keren naar de kerk kunnen gaan. Voor de Ruhr betekent dit, dat we op zondagmorgen een reguliere kerkdienst hebben waarin Peter Kruijt zal voorgaan. Dit zal voor hem de laatste keer zijn als schipper aangezien hij en zijn gezin in april aan de wal zullen gaan, om zich volledig bezig te houden met zijn studie theologie en voorbereiding op het predikantschap. Deze begint om **10.30 uur**.

Zondagavond is het heiligenabend, dan komen we samen om **20.00 uur** aan boord van de Addio. We zingen, lezen de bijbel, gaan in gesprek, luisteren naar een verhaal en nog veel meer. De jongeren komen samen op de Gratias onder leiding van Peter en Florianne Kruijt.

De volgende morgen, eerste Kerstdag vieren we onze Kerstdienst in de Marcuskirche, Ostackerweg 75, Duisburg. We beginnen dan om **10.30 uur**.

Tenslotte houden we in dezelfde Marcuskirche op tweede Kerstdag ons familiekerstfeest. Deze begint om **14.00 uur** en wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. En u bent allemaal van harte uitgenodigd om mee te doen. We denken dit keer na over de bijzonder mooie schepping van God. Zijn bedoeling met de wereld, de natuur en de mens. En wat er vervolgens van geworden is. Wat er in die mooie schepping het afgelopen jaar niet gebeurd is aan rampen en narigheid. En de komst van Jezus als het begin van het herstel van de schepping van God. Komen jullie dit jaar ook? Misschien wel voor de eerste keer. Heel hartelijk welkom, met of zonder schip.

## **ROTTERDAM - WINTERPLEIN 2017**

Op 15 en 16 december hopen we – als opvolg voor Kerst aan de Maas – samen met Burgernet, Boeiend! en een aantal andere organisaties in de wijk een “winterplein” bij de entrepot (voor de Jumbo) te presenteren. Om de aandacht heel duidelijk op de geboorte van Jezus te vestigen willen we vanuit de Koningskerk ook dit jaar een Kerststal realiseren. Vanwege een verbod op de vervoer van dieren wordt het helaas geen “levende” stal. We zullen gewoon een mooie, aansprekende constructie met aangeklede figuren neerzetten (behalve als iemand uit de gemeente ergens nog een paar ezels of een kameel of twee weet). Bij deze wil ik al onze varenden die zich rond de Kersttijd in Rotterdam en omgeving bevindt van herten uitnodigen even langs te komen.

Ook willen we net als in het verleden in de dagen voor Kerst een rondgang in de havens maken met een kleine attentie namens het Binnenvaartpastoraat.

We hopen elkaar te ontmoeten!

Graag nodigen we u uit voor onze Kerstactiviteiten en de diensten in de Koningskerk – u bent van harte welkom!

Zondag 24 december, Kerstnachtdienst. Aanvang 21.00 uur,

Voorganger: ds. Louis Krüger

Thema: “De herder is geboren”

Het wordt een feestelijke dienst m.m.v. van Gospelkoor Chananja en een Chinees Koortje

Maandag 25 december, 1<sup>e</sup> Kerstdag Aanvang 10.00 uur

Voorganger: ds. Louis Krüger

– Het is een gezinsdienst, voor jong en oud!

Dinsdag 26 december, 2<sup>e</sup> Kerstdag Schipperskerstfeest

Pelgrimskerk, Reyerdijk 51, 3079 CN Rotterdam. Aanvang 16.00 uur.

Het thema is: “God dichtbij”

Voorganger is Bert Noteboom

De muzikale medewerking wordt verleent door:

Zang: Miranda de Vlieger

Koor: Arjan Breukhoven met samengesteld mannenkoor

Trompet: Henk-Jan Drost

Dwarsfluit: Kees Alers

Orgel: Matthijs Breukhoven

Rond 18.15 uur wordt de dienst afgesloten en is er tijd voor ontmoeting onder het genot van koffie / thee met een broodje.

### **Vanuit de synode**

#### **DAAR ZIJN WAAR DE SCHIPPER IS**

*Onder bovenstaand motto opereert de werkgroep binnenvaartpastoraat binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Er worden kerkdiensten georganiseerd in binnen- en buitenland, themaweekenden, activiteiten voor jongeren, de binnenvaartontmoetingsdag enz. enz. De beide schipperspredikanten Ds. Meijvogel en Ds. Krüger spelen een grote rol bij de organisatie van deze evenementen, diensten en ontmoetingsmogelijkheden. Hun ervaring is dat dit werk groeit en zich mag verheugen in een stijging van het aantal bezoekers, waaronder veel jonge gezinnen.*

#### **De ‘varende gemeente’ van binnenvaartschippers wordt omgezet in een gemeente van bijzondere aard, een speciale gemeente voor schippers.**

Deze nieuwe opzet, of beter gezegd de mogelijkheid daartoe, wordt ons geboden door de Generale Synode van de PKN, die donderdagavond 16 november een besluit nam over de notitie categoriaal pastoraat op weg naar “kerk 2025”.

In het Nederlandsch Dagblad stond op 17 november een artikel onder de Kop: “**Synode blokkeert bezuiniging op het pastoraat**”. Dit is een kop die niet helemaal de lading van het artikel dekt. Het gaat in deze kop over een rijtje van vijf categoriale pastoraten waarvan voor het Studentenpastoraat en het Koopvaardijpastoraat het besluit een jaar is uitgesteld. Verderop in het artikel wordt over het Pastoraat Binnenvaart gezegd: “**De ‘varende gemeente’ van binnenvaartschippers wordt omgezet in een gemeente van bijzondere aard die grotendeels zichzelf moet zien te bedruipen**”.

Dit is wat kort door de bocht geformuleerd. Juist door het bieden van deze mogelijkheid aan het binnenvaartpastoraat geeft de PKN ons kansen voor de toekomst en wordt er niet zonder meer op een

botte manier bezuinigd. Door het voorstel om aan de binnenvaart een eigen gemeente van bijzondere aard toe te kennen, is er **een erkenning** van de plaats die de binnenvaart heeft binnen de PKN.

Door het vormen van een Binnenvaartgemeente ( een naam moet nog worden bedacht) kan er onder meer een beroep worden gedaan op de Solidariteitskas. De Solidariteitskas is een fonds bij de PKN dat jaarlijks gevuld wordt door een verplichte bijdrage van de plaatselijke gemeenten per belijdend lid. Zowel kerkelijke gemeenten als het categoriaal pastoraat, zoals het schipperspastoraat, kunnen op deze gelden een beroep doen. Mocht het vormen van een nieuwe gemeente niet lukken dan is er een sterkere positie om te kijken naar de (financiële) toekomst. De werkgroep binnenvaartpastoraat gaat hier echter niet van uit, maar zal de komende jaren intensief met dit voorstel en deze kans aan het werk gaan om een groeiende en bloeiende gemeente voor schippers te verwezenlijken. Het spreekt voor ons vanzelf dat we ons hierbij gedragen weten door de Geest en de kracht van God.

Een nieuwe uitdaging!

Bas Goudriaan

### **Ontmoeting met moderamen van de synode PKN**

Op 5 december kwam het moderamen van de synode op werkbezoek. Zowel bij de koopvaardij als het binnenvaartpastoraat. In het zeemanshuis van de Mission to seafarers in Schiedam verzamelden we met een kop koffie. Vervolgens vertrok de ene helft naar de waalhaven voor een bezoek aan een koopvaardijship. En de andere helft ging met ons mee naar een binnenvaartship. Wij werden zeer gastvrij onthaald op de Lady Anna, bij Gerwin en Anna. Nadat we allen van koffie waren voorzien, vertoonde Anna haar voortreffelijke stuurkunsten door met kind op schoot, het schip weg te varen van de wal op weg richting Europoort. De moderamenleden waren diep onder de indruk van het leven als gezin aan boord van een schip. Ineens gaan de papieren en digitale verhalen waar zij besluiten over nemen leven. Het fenomeen 'binnenvaartpastoraat' krijgt ineens een gezicht. Krijgt handen en voeten. Wat een andere wereld. Respect! Na enkele uren stapten wij weer af en vertrokken weer naar het zeemanshuis. Daar schoven de voorzitter en secretaris van de werkgroep ook aan voor de lunch. Vervolgens hield de secretaris een referaat over het binnenvaartpastoraat bijgestaan door de voorzitter. Zo heeft deze dag mogen bijdragen tot een beter inzicht in het leven van binnenvaartgezinnen. Hopelijk vertaalt zich dit in zichtbaar beleid vanuit de synode. Met grote dank aan Anna en Gerwin!



### **Bible Outdoor days**

Mannen, het jaar is nog niet om, of je kunt weer uitzien naar de volgende activiteit. Een geliefd mannending: De outdoordays. Dit keer iets later in april. Niet omdat sommigen het zo koud vonden vorig jaar. Jawel, dat ook. Maar meer nog omdat iemand bedenkt zijn schip te verkopen en dan meent meer tijd te hebben. Hoe dan ook, de organisatie is reeds van start gegaan. De locatie is gereserveerd. De datum is bekend: 19 - 21 april. Opnieuw een andere plek in de Ardennen. We hopen met elkaar heel wat bijbelstudies te houden afgewisseld met fysieke inspanningen. Tent, slaapzak, muts, thermo kleding, kampvuur, BBQ, kortom: meer voor mannen! Dit jaar leggen wij ons leven naast dat van Abraham. Hij is de stamvader van alle gelovigen. Hij werd geroepen terwijl er nog niets was. Hij ging op hoop van zegen. Hij geloofde het ongelofelijke. Het centrale thema waar we het weekend mee ingaan: Door het geloof...

Je kunt je al opgeven. Ga dan naar: [www.binnenvaartevents.nl](http://www.binnenvaartevents.nl). We zien naar je uit.

Wim Blonk, Peter Kruijt, Dirk Meijvogel

### **Kerstgroeten uit Harderwijk en Barendrecht:**

Vanuit het Binnenvaartpastoraat kijken we terug op een gezegend en bloeiend jaar dat je alleen maar met diepe dankbaarheid en erkentelijkheid vult. We vinden het bijzonder fijn als collega's samen te werken en hebben grote waardering voor de steun liefde en warmte die wij vanuit de binnenvaart en over kerkgrenzen heen ontvangen. Met blijdschap vierden we Kerst, en met moed en goede verwachtingen gaan we 2018 tegemoet.

Voor sommigen is Kerst een feestelijke tijd, terwijl het voor anderen door gemis, ziekte, eenzaamheid teleurstelling of financiële zorgen heel moeilijk is om deze dagen door te komen. Ons gebed is dat een ieder in de Binnenvaart – onder welke omstandigheden ook – het licht, de vrede en de vertroosting van het Kind van Bethlehem mag ervaren!

Als binnenvaartpastores willen we een ieder van u/jullie een mooie en gezegende Kersttijd toewensen, en een gezond, voorspoedig en bovenal gezegend 2018.

### **Binnenvaartpredikanten**

Ds. Louis Krüger, W. Alexanderplantsoen 30,  
2991 NE Barendrecht,  
Tel. 0180-622125  
Mobiel: 06-52336794  
E-mail: [l.kruger@planet.nl](mailto:l.kruger@planet.nl)  
Werkgebied: westelijke helft van Nederland

Ds. Dirk Meijvogel  
Krommekamp 286  
3848 DV Harderwijk  
Tel 06 3104 1389  
E-mail: [d.meijvogel@filternet.nl](mailto:d.meijvogel@filternet.nl)  
Werkgebied: oostelijk deel van Nederland en het Duitse Rijn- en Ruhrgebied

### **Websites**

Pastoraat Binnenvaart PKN: [www.binnenvaartpastoraat.nl](http://www.binnenvaartpastoraat.nl)  
Nederlandse Kerk aan de Ruhr : [www.nkadr.de](http://www.nkadr.de)  
Koningskerk : [www.koningskerk.org](http://www.koningskerk.org)  
Alle activiteiten : [www.binnenvaartevents.nl](http://www.binnenvaartevents.nl)