

BROEDERTWIST

1880-1882

De periode die tussen het vertrek van Ds. Wisse en de komst van de volgende predikant ligt, is niet gemakkelijk. Door tussenkomst van de kerkvisitatoren moet een broedertwist worden opgelost.

Hierdoor wordt het beroepingswerk pas in het najaar van 1879 ter hand genomen. Het traktement wordt bepaald op f 1.300,- per jaar, met dien verstande, dat voortaan de inhoud van de catechisatiebussen ten goede van de kerkenkas komt. Wat de inhoud van die bussen was, wordt niet vermeld.

Met de verkiezing van de ambtsdragers is de regeling, dat de kerkenraad dubbeltallen opmaakt. De gekozen broeders worden voor twee jaar benoemd en zijn daarna weer direct herkiesbaar. Op nieuwjaarsmorgen vindt altijd de bevestiging plaats.

Als br. A. Meijer in 1880 niet wordt herkozen, komt er een einde aan een ambtsperiode van bijna 30 jaar. Al die tijd is hij scriba geweest en zorgde voor goed leesbare notulen.

6 maart 1880 komt er bericht vanuit Apeldoorn. De beroepen predikant Ds. G. den Braal komt naar Sliedrecht. 25 april doet deze 47-jarige prediker zijn intrede.

De zorg voor het muzikale gedeelte van de eredienst is in handen van de organist broeder Cromjong. Wat voor orgel er in de kerk stond is onbekend.