

Welkom!

Fijn dat je vandaag in ons kerkgebouw bent (geweest) om een kerkdienst met ons mee te vieren. We hopen dat het bezoek als plezierig, welkom en inspirerend is ervaren. Misschien ben je wel eerder in de(ze) kerk geweest, misschien ook niet, en vraag je je af wat we doen en wat er verwacht wordt.

Wat doen wij in de kerk?

Wij zijn als kerkgemeenschap een groep mensen die zoeken naar contact met God en ons betrokken weten op elkaar. We ervaren God, ieder op zijn of haar eigen manier, in het zingen, in het samen bidden, in het luisteren naar de Bijbel en in de overdenking van de Bijbel. Dit geven we op zondag in de kerkdiensten met elkaar vorm en inhoud. Door de week ontmoeten we elkaar in kleiner verband bij andere gelegenheden of activiteiten.

Zijn er kledingvoorschriften?

Iedereen mag komen zoals hij/zij het liefst gekleed is. We kennen dus geen kledingvoorschriften of andere verplichtingen. Sommige bezoekers vinden de kerk een bijzondere plaats en kleden zich daarom soms wat netter dan op andere dagen van de week. Maar je bent daar vrij in. Voor God zijn we allemaal gelijk.

Moet ik een Bijbel of liedboek meenemen?

Bij de ingangen van de kerk liggen liedboeken, die gebruikt kunnen worden. In de morgendiensten maken we gebruik van de beamer, waarop liederen en Bijbelteksten geprojecteerd staan. In de avonddiensten gebruiken we de beamer niet altijd, dan heb je dus een liedboek nodig. Uiteraard kun je ook je eigen Bijbel of liedboek meenemen.

Waar ga ik zitten?

Niemand heeft in onze kerk een 'eigen' plaats. Je kunt overal gaan zitten. De voorste rij stoelen voor het podium (wij gebruiken vaak de term 'liturgisch centrum') is voor de kerkenraad gereserveerd. Je kunt 's ochtends zowel beneden op de stoelen, als boven in de banken plaatsnemen. 's Avonds zitten we meestal beneden in het middengedeelte.

Wat wordt er van mij verwacht?

Je hoeft niet mee te zingen of te bidden, maar we nodigen je van harte uit om met ons mee te doen. Wel vragen we je onze gebruiken te respecteren. Dat laat je zien door stil te zijn als wij bidden en te gaan staan als iedereen gaat staan.

Welke plek is er voor mijn kind(eren)?

Kinderoppas

Kinderen horen er helemaal bij in onze gemeente. Elke zondagmorgen is er voor de kinderen tot vier jaar in ons kerkelijk centrum 'De Voorhof' een kindercreche. Je kunt daar voor de dienst je kind brengen. Tijdens de collecte (moment waarop er geld wordt ingezameld) kun je je kind daar weer ophalen en meebrengen naar de kerkzaal. Aan het einde van de dienst krijgt zo iedereen de zegen van de voorganger mee.

Kindernevendienst

Voor kinderen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool is er tijdens de ochtenddienst Kindernevendienst. Halverwege de dienst roept de voorganger de kinderen naar voren, die dan gezamenlijk met de leiding naar een van de bijzalen gaan. Ze krijgen een lichtje mee, als teken dat Jezus - die zelf het Licht is - ook bij hen blijft als ze de ruimte verlaten. Dit licht wordt aangestoken aan de Paaskaars. In de Kindernevendienst vertelt de leiding een verhaal uit de Bijbel en wordt over het verhaal getekend, geknutseld of gesproken. Er zijn verschillende leeftijdsgroepen, zodat de kinderen op hun eigen niveau het verhaal meekrijgen. We vinden het fijn als kinderen gewoon meedoen, maar dat is natuurlijk niet verplicht.

Jeugdkerk

Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar is er in principe elke 2^e zondag van de maand Jeugdkerk. Het rooster hangt in de hal van 'De Voorhof'. Op deze zondagen staat de leiding bij de deur om jongeren te ontvangen.

Waarom wordt er geld ingezameld?

Iedereen die dat kan en wil, mag geld geven voor de goede doelen en (het onderhoud van) de kerk, tijdens de collecte of inzameling van de gaven. Vaak noemt de dominee de doelen van de twee collecten en soms wordt er nog extra informatie over verteld of op de beamer getoond.

Wat gebeurt er na de dienst?

Koffie/thee

Na alle morgendiensten drinken we met elkaar koffie/thee/limonade in 'De Voorhof'. Daar staan (sta)tafels met kopjes en wordt er rond gegaan. Voor de kinderen is er limonade. Iedereen is van harte uitgenodigd te blijven!

Feliciteren

Na een feestelijke dienst worden mensen die iets te vieren hebben (doop, huwelijk, belijdenis, functie in de kerk) vooraan in de kerk gefeliciteerd. Je kunt aansluiten in de rij om hen te feliciteren, maar ook dit is niet verplicht.

Tenslotte

Hopelijk geeft deze informatieve folder wat meer zicht op wat er in onze gemeente op zondag en in de diensten gebeurt. Natuurlijk zullen er ook vragen gebleven (of misschien wel opgekomen) zijn. Wil je daar dan contact over? Dan kun je altijd de gastvrouw of -heer, de ouderling van dienst of de voorganger aanspreken. Je kunt natuurlijk ook onze website: www.gksliedrecht.nl bezoeken.

Een ding is zeker:

Je bent hartelijk welkom, op zondag bij de dienst of in onze geloofsgemeenschap als lid. Wil je weten hoe je lid kunt worden? Kijk dan even op onze website onder het kopje 'lid worden'.