

ZOEKTOCHTEN

In de ontstane vacature wordt getracht zo vlug mogelijk weer te voorzien. Verschillende beroepen worden uitgebracht, waarvan één toch wel het vermelden waard is.

Naar Ds. J. Sijbesma te Bunschoten wordt een onderzoek ingesteld. Broeder Loomeijer en broeder van der Wiel vertrekken op 22 februari 1913 naar Bunschoten.

Als zij 's maandags 24 februari terugkeren, brengen zij verslag uit. Met vuur spreekt de commissie over de preken van genoemde predikant. Maar het dorp Bunschoten heeft niets aantrekkelijks. Het is van alle verkeer afgesloten. Er is zelfs geen "vleeschhouwer" (slager) in die plaats.

Ds. Sijbesma meent echter toch in Bunschoten te moeten blijven (zonder slager), en Sliedrecht moet op zoek naar een nieuwe kandidaat!

De periode van de volgende predikant begint op 24 augustus 1913. Dan wordt Ds. A. van Dijk bevestigd. Zijn vorige gemeente was Oudewater en zijn leeftijd is 50 jaar.

In oktober 1913 wordt het eerste orgelconcert in onze kerk gegeven. Een organist uit Kampen, Kruithof genaamd, die blind was tracht op deze manier in zijn levensonderhoud te voorzien.

Als in 1914 de 1e wereldoorlog is uitgebroken, wordt besloten om op donderdagavond 15 oktober een bidstond te houden, met het oog op de droeve tijdsomstandigheden.

Plannen om de kerk te restaureren, een andere preekstoel en nieuwe banken, worden om die zelfde droeve omstandigheden voorlopig uitgesteld.

Begin 1915 breekt er voor het gemeentewerk een drukke tijd aan, omdat onze predikant ziek wordt. De hulp van de classis wordt ingeroepen voor het vervullen van predikbeurten. Er wordt op de classis besloten om tijdens de ziekte van Ds. van Dijk één maal per maand gratis een classispredikant des zondags voor te laten gaan.

Ds. van Dijk wordt in juni 1915 ernstig ziek opgenomen in een sanatorium.

Op zondagmorgen 16 januari 1916 wordt aan de gemeente meegedeeld, dat "in de afgelopen nacht in de leeftijd van 53 jaar onze herder en leraar Anthonie van Dijk is overleden".

Donderdag 20 januari wordt hij vanuit de kerk begraven. Ds. de Jonge uit Dordrecht leidt de begrafenis.

Namens de catechisanten wordt een grafsteen aangeboden. Op 2e Paasdag 's middags om half vier wordt de grafsteen geplaatst, waarbij Ds. de Jonge een toepasselijk woord spreekt.